

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Prinsenhof 46
9000 Gent

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

Januari 2019
Februari 2019
Maart 2019
April 2019



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



De snelste triatlon in Hawaï aller tijden, het wereldrecord op de marathon en een gouden medaille voor België in het turnen. Het zijn allemaal records waar we van duizelen, maar ze staan allemaal in schril contrast met de records die De Zwaluw bij de start van dit scoutsjaar brak.

Het eerste record werd gebroken op zaterdag 8 september, de eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar. Nog nooit werden zoveel kinderen op één dag ingeschreven, waardoor we zelfs met 44 teerpoten aanwezig waren op de eerste vergadering. Aangezien de teerpoten de basis vormen voor de werking van De Zwaluw, is het voor ons heel belangrijk dat deze groep zo groot mogelijk is.

Niet veel later in september zagen wij alweer een record gebroken. Nog nooit heeft De Zwaluw zoveel leiding afgevaardigd naar het startweekend voor alle leiders van FOS Open Scouting: "Saamdagen". Tijdens dit weekend worden er voor alle leiders en leidsters activiteiten en workshops voorzien om iedereen grondig voor te bereiden op het nieuwe scoutsjaar. Uiteraard gaat dit ook gepaard met een stevig feestje achteraf.

In oktober mochten wij in het weekend van 20 en 21 oktober alweer 2 records bijschrijven. Dat weekend was er namelijk een leidersweekend van De Zwaluw waarbij de leiding en de seniors allerlei cursussen krijgen voorgeschoteld. Op die manier worden onze leiding en seniors minstens 2 keer per jaar bijgeschoold, wat toch niet onbelangrijk is in een jeugdbeweging. Een greep uit de cursussen zijn: interne orde, omgaan met pesten, scouts en ecologie en motiveren van een groep/medeleiding. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de groepsdynamiek, want zoals Bert "Bucky" Laplasse zou zeggen: "A bunchain't no team". Met "De Mol" als rode draad en een silent-disco 's avonds zat de sfeer

alleszins meer dan goed. Met 48 deelnemers was dit het drukst bijgewoonde leidersweekend sinds het begin van de tellingen in 1946.

Een tweede bijzondere prestatie dat wij ons dat weekend mochten aanmeten, is de intentieverklaring die onze seniors ondertekenden om dit jaar niet met het vliegtuig op buitenlands kamp te gaan. Geïnspireerd door de cursus scouts en ecologie en het zevende puntje van de scouts- en gidsenwet, zijn wij de eerste eenheid die deze verklaring ondertekende. Hier kan ik als eenheidsleider enkel oprecht fier op zijn.

Het leidersweekend, een week voor het kamp, zorgt er steeds voor dat we perfect voorbereid op kamp kunnen vertrekken. U raadt het wellicht al, ook hier stapten we met een recordaantal deelnemers de bus op. 160 koppen kon ik in totaal tellen, 160 monden om te voeden, 160 mensen te slapen te leggen en 123 kinderen te entertainen, een hele karwij dus.

Al deze records waren uiteraard onmogelijk geweest zonder een fantastisch eenheidsleidersteam, aangevuld met de beste leiders en leidsters en de beste stamploeg van West-Europa en omstreken, waarvoor een heel grote dankjewel!! Voor de verhalen van het kamp verwijs ik jullie graag naar de schitterende tekstjes verderop in het boekje! Voor foto's en filmpjes kunnen jullie terecht op onze website.

Nu we al deze beslommeringen hebben overwonnen, is het tijd om vooruit te kijken op de kalender. Ten eerste hebben we uiteraard onze spaghettiavond op 17 november. Deze fantastische avond zorgt steeds voor veel amusement en biedt ons de mogelijkheid om enkele leden in de bloemetjes te zetten voor hun inzet voor de eenheid. Zoals de voorbije 2 jaar kan je op onze spaghettiavond naast de spaghetti ook dessert verkrijgen ten voordele van de verkenner- gidsenkas. Tijdig inschrijven is de boodschap!

Op de spaghettiavond kunnen jullie eveneens proeven van onze heerlijke wijnen die ook dit jaar weer worden verkocht om de eenheidskas te spijsen. Na de ietwat tegenvallende verkoop van vorig jaar doe ik toch graag nogmaals een oproep om dit jaar aan onze eenheid te denken bij de aankoop van een flesje/doosje wijn. Niet alleen is de wijn prijs/kwaliteit heel goed, voor onze eenheid zijn deze inkomsten uitermate belangrijk om een goede werking te garanderen en om in te zetten op vernieuwingen en verbeteringen aan onze infrastructuur. Zo zullen wij binnenkort zonnepanelen plaatsen om ook op die manier ons steentje bij te dragen aan het milieu.

Na de feestdagen, waarbij onze wijnen hopelijk rijkelijk vloeien, is het tijd voor De Zwaluw om uit te kijken naar 2019. Dit belooft weer een jaar vol uitdagingen te

worden. Zo is er eind januari onze seniorfuif ter financiering van hun buitenlandse reis. Nadien trekken de leiders en seniors het Hageland in voor hun tweede leidersweekend en is er ons tweede eefestijn op 23 maart 2019. Kortom, een heleboel werk voor de boeg!

Afronden doe ik graag met een boodschap over het winkeltje: door de grote instroom van kinderen was het soms dweilen met de kraan open. Ondertussen is de storm gelukkig een beetje gaan liggen, maar graag toch nog volgende leidraad: Beo en ikzelf zijn elke zaterdag minstens 20 minuten voor de start van de vergadering aanwezig. Om ervoor te zorgen dat de activiteiten tijdig kunnen beginnen vragen wij jullie om kledij dan te komen passen. Kledij die 's middags wordt besteld kan 's avonds worden afgehaald in het winkeltje, ook hiervoor hebben we een nieuw systeem waardoor alles vlotter zal verlopen in de toekomst.

Alvast nogmaals dank aan alle helpende handen bij onze eenheid en hopelijk tot snel!

Actieve Fret

Sam Bastiaens- Eenheidsleider

fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64

Planning

Wijnverkoop

Zoals reeds vermeld in het hoekje van de eenheidsleider is jullie (financiële) steun van onschatbare waarde voor onze eenheid, daarom hebben we dit jaar opnieuw lekkere wijnen en cava voor jullie klaarliggen! Net als vorig jaar presenteren we u opnieuw een lekkere rosé. Daarnaast zijn er ook twee soorten rode wijn in de aanbieding: de gekende Quinta do Encontro en een lekkere Cabernet Sauvignon met de naam Terranoble. We hanteren dit jaar opnieuw zeer democratische prijzen van 7 euro voor de witte wijn, Juan de Juanes, of een fles rode Terranoble en 9 euro voor een fles Quinta de Encontro of een heerlijke fles van onze cava Costino Brut. Ook de rosé Domaine Nicole is verkrijgbaar voor 7 euro.

Wie zijn wijn en cava voor de feestdagen wil, bestelt best vóór 1 december! De levering gebeurt dan op de laatste vergadering, namelijk 15 december, aan De Muze. Daarna kan de wijn uiteraard nog het hele jaar door bijbesteld worden. Alle bijkomende informatie is te vinden in onze wijnfolder. Alvast bedankt voor de steun en santé!

Leidersweekend

Ook dit voorjaar trekken we er met **de seniors en leiding** op uit voor het tweede leidersweekend van dit scoutsjaar. Op zo'n weekend leren we omgaan met maatschappelijke thema's, oefenen we onze leiderscapaciteiten en wisselen we ervaring uit. Dit weekend gaat door van vrijdagavond **22 februari** tot zondagnamiddag **24 februari 2019**. We trekken naar een nieuw jeugdverblijf in de Witteweg 30, 3460 Bekkevoort. De kostprijs voor het weekend bedraagt **€30**. Bijkomstige info volgt!

Tweede eetfestijn

23 maart 2019. Duid deze datum maar al aan in je agenda, want dan organiseren wij ons tweede eetfestijn! Wat de pot schaft, blijft voorlopig nog even een verrassing, maar ik kan wel al zeggen dat het de moeite waard zal zijn. Verdere info volgt in de folder!

Paaskamp

En dan zijn we al weer aangekomen aan het paaskamp! We gaan opnieuw naar de Spreedonken in Olmen-Balen en dat van **zaterdag 6 april tot woensdag 10 april 2019**. Ook dit kamp bedraagt **€80**, indien het voor 23 maart betaald is, of €90 erna. Betalen kan voor of na elke vergadering bij de eenheidsleiding of (bij voorkeur) via overschrijving op het rekeningnummer BE40001494514463 met vermelding "Paaskamp + naam kind". Meer informatie volgt, zoals gewoonlijk, in de kampfolder.

Groot kamp

Bij deze ook wat informatie over het groot kamp 2019.

Periode:

- *1^e periode:* van maandag 29 juli tot en met donderdag 15 augustus.

Voor: leiders, seniors, VG's, PL's & HPL's van de JVG's(*) en stam.

Prijs: **€210** indien ingeschreven vóór 16 juli, **€220** erna

(*) komen terug samen met de andere JVG's op woensdag 14 augustus!

- *2^e periode:* van zondag 4 augustus tot en met woensdag 14 augustus.

Voor: teerpoten, wolven en een deel van de JVG's.

Prijs: **€160** indien ingeschreven vóór 16 juli, **€170** erna

Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Inschrijven kan op elke vergadering bij de eenheidsleiding, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40001494514463.

Artikel StamHerfstkamp 2018

dS de Standaard

Onverantwoord lekker

Beste lezer,

De Stam was uiteraard ook weer goed vertegenwoordigd op Herfstkamp! En het was potverdorie nodig, want er werd opnieuw buitenproportioneel veel gegeten (lees hieronder), met wachtrijen voor tweede/derde porties die niet moesten onderdoen voor die op de Antwerpse of Brusselse ring. Dat lag niet alleen aan het koude weer, maar ongetwijfeld ook aan al het lekkers dat telkens werd voorgeschoteld (het is moeilijk bescheiden te blijven) ☺. Bedankt aan iedereen die is komen meehelpen en wij hopen alvast iedereen terug te zien op Paaskamp. Tot dan!

Het onmogelijke...

‘Als ze er in slagen om alle 250 worsten binnen te spelen, vreet ik mijn hoed op’

Hert heeft aan den lijve ondervonden dat het nooit verstandig is De Zwaluw uit te dagen, de gevolgen kan je hieronder aanschouwen.

Heeft u zelf een goed recept voor een scoutshoed, want droog viel het schijnbaar wat tegen, mag u deze zeker insturen!



WIE IS HET?

Het kamp is een uitgelezen moment voor iedereen in de eenheid om de Stam beter te leren kennen.

Kunnen jullie aan de hand van onderstaande beschrijvingen, bedenken om welk stamlid het zou gaan?

1. kampkampioen imitatie boomzagen tot 50cc bij nacht, zweert bij een koffie-ontbijt, soepen sauzenspecialist
2. Audi adept, de schrik van elke Collect & Go medewerker, bakt ze graag bruin (ook het vlees)
3. Aweewee!, militair op rust, student op rust
4. Leatherman-iak, NicerDicer King, recordhouder kleinste dasring plooiën
5. Tabasco lover, SmokyBuds hater (eet het toch!), kan nog steeds fel uit de hoek komen

SPORT

In deze rubriek hadden we nog graag eens de uitslag meegegeven van de zogenaamde Classico: Barcelona tegen Real Madrid, van 28 oktober 2018:

5-1



Das, Albatros, Cholo, Saki, Vlinder en Guppy assisteren bij het bakken.



Grizzly versnippert wat look.



Saki en Wantibo zorgen voor een keteltje soep en fijne pastasaus.



Artikel Teerpoten Herfstkamp 2018



Zaterdag 27 oktober

We vertrokken 's ochtends vroeg en na een rustige busrit kwamen we aan in de Spreedonken, ons kampterrein. Na ons geïnstalleerd te hebben, overliepen we eerst samen eens alle regels en afspraken waar we ons als scouts aan houden, en daarna was het smullen maar. Na onze overheerlijke lunchpakketjes maakten we onze kamers op orde en trokken we ons daarin terug voor een middagdutje. Nu de teerpootjes weer volledig opgeladen waren, was hun hulp onmiddellijk al nodig, want de oermens Billeh was zijn vrouw kwijt! We trokken vlug onze schoenen

aan, sommigen zelfs ietsje te vlug: bij de tweelingzusjes **Anna** en **Pauline Fransoo**, die dezelfde bottinnetjes hadden, trok de één twee linkerschoenen aan en de ander twee rechterschoenen! Zo vertrokken de teerpootjes samen met Billeh en zijn vriend Wienaka op pad om Billeh's vrouw te bevrijden van een groep kidnappers. Dit verliep echter niet zoals gepland en tegen het vieruurtje waren Billeh, Wienaka en de teerpootjes ook gevangen genomen. De bewakers gaven de teerpootjes een rondleiding in het gebouw dat hun gevangenis was en na wat kleine spelletjes begon de zon al te zakken en was het reeds tijd voor het avondmaal. Terwijl we ons klaarmaakten om naar binnen te gaan, werd leider **Mang** geraakt door een dennenappel. Hij keek rond en vroeg wie hem gegooid had, toen niemand reageerde, zei hij: "het zal wel uit de lucht gevallen zijn!" Het was pas toen hij naar omhoog keek en zag dat we in het midden van een bos waren, dat hij doorhad dat het waarschijnlijk daadwerkelijk zo gebeurd was. Na ons avondmaal zongen we naar scoutsgewoonte met de hele eenheid enkele liedjes. Tegen die tijd begonnen de gevangenisbewakers al wat laks te worden, en de oermensen en teerpootjes smeedden een plan om te ontsnappen. De ontsnapping was succesvol en Billeh, diens vrouw en Wienaka besloten de gevangenis over te nemen en hem als verblijfplaats te gebruiken. Na zo een geweldig avontuur kropen we allen onder de wol om klaar te zijn voor wat morgen zou brengen.

Zondag 28 oktober

Toen de teerpootjes opstonden, merkten ze dat er iets wonderlijks was gebeurd. We waren niet meer in de oertijd maar in het oude Egypte. Naar Egyptische gewoonte begonnen we de dag met een turnles en daarna een stevig ontbijt. Toen was het tijd om onze kamers eens wat op te ruimen en ons te wassen. Nadat de leiding de kamers had geïnspecteerd, namen we met z'n allen een momentje om eens na te denken over keuzes in het leven: wat ze inhouden, welke gevolgen ze hebben en waarom we ze moeten maken. Deze morele opvoeding werd geleid door **Mang** en na ons hoofd eens aan het werk te hebben gezet was het tijd om dat met ons lichaam ook eens te doen. Dit deden we natuurlijk aan de hand van spelletjes! 's Middags volgde er een lekkere maaltijd klaargemaakt door de stam: WAP! De leiding maakte de teerpootjes wijs dat dit voor 'witloof met abrikozepuree' stond, in plaats van 'worst met appelmoes en puree'. Daarop volgde een deugddoende siësta. Toen we uitgerust waren, besloten we eens te kijken wie de beste Egyptenaren waren, aan de hand van een piramidespel! In dit spel daagden de teerpootjes elkaar uit in groepjes van twee om kleine duelletjes of opdrachten uit te voeren bij de leiding en zo op te klimmen op de piramide, van boer tot farao. Het was spannend maar uiteindelijk kwam er een winnend duo uit de bus: **Noah De Deken** en **Bent Schuermans**. Het was tijd om weer eens iets bij te leren, vandaag op het programma: techniek veterstrikken. Toen de avond alweer begon neer te dalen over ons kamp, had er weer iemand een helpende hand nodig. De Egyptische grafrover Asim was vervloekt. Na een diamant uit een piramide te hebben gestolen kon hij niet meer plassen. Uiteraard hielpen de teerpootjes hem deze vloek op te heffen. Toen ze met z'n allen terug in het kamp aankwamen was de leiding zeer ongerust, het was al bijna na bedtijd.



Maandag 29 oktober

De volgende ochtend waren de teerpootjes weer door de tijd gereisd, deze keer naar het oude Rome. We stortten ons in de dag met een wakkerschuddende turnles en een smakelijk ontbijt. Daarna was het weer tijd voor onze voormiddagroutine: inspectie en ons wassen. Om ons wat te verdiepen in de Romeinse cultuur besloten we een gewonde Romeinse atleet te helpen een vervanger te vinden, uiteraard zou deze vervanger een van de teerpootjes zijn, maar wie? Daarop besloten we sportproeven te houden, na het verspringen zaten we nog niet met een duidelijke winnaar, dus was er nood aan een volgende discipline, deze keer gingen we hoogspringen. **Marthe Laureys** en **Suzy Albers** sprongen beiden tot indrukwekkende hoogten, maar leider **Rikki-Tikki-Tavi** sprong nog net iets hoger, hij zou dus de atleet vervangen. Van die sportproeven hadden we natuurlijk allemaal grote honger gekregen. Gelukkig konden we op de stam rekenen voor een heerlijk middagmaal en daarna zoals gebruikelijk: siësta. Die middag kregen de teerpootjes voor de derde keer de kans om hun hulpvaardigheid te bewijzen. Deze keer aan de zijde van niemand minder dan Julius Caesar! Samen stalen de ze de toverdrank van de Galliërs en verzekerden zo Caesars verovering van Gallië. De namiddag vulden we met allerlei gekke activiteiten zoals samen met de JVG's dansen en onszelf opsluiten in een klein lokaaltje met een grote stuiterbal. Na een smakelijk avondmaal en een gezellige zangles besloot Caesar nog wat tijd door te brengen met zijn nieuwe vriendjes. Jammer genoeg werd hij door zijn eigen zoon, Brutus, neergestoken! De teerpootjes en Julius Caesars vrouw, Cleopatra, besloten Brutus hier niet zomaar mee weg te laten komen. Ze werden meester in de Romeinse vorm van zwaardvechten en in het voeren van rede. Met deze nieuwe kunst verzwakten ze Brutus eerst en daarna overtuigden ze hem zich over te geven. Cleopatra bracht hem naar de rechtbank en de teerpootjes kropen weer maar eens onder de lakens.



Dinsdag 30 oktober

Nogmaals maakten we een sprong door de tijd, naar de middeleeuwen, en opnieuw was het tijd voor onze ochtend-/voormiddagroutine: turnles, ontbijtje, tandjes poetsen en inspectie. Daarna had de leiding een leuke opdracht gepland: onze silhouetten tekenen en dan inkleuren als ridders en prinsessen! Ons volgende programmapuntje: lekker smullen van een lekker middagmaal! Ons eten was nog niet lang verteerd of drie prinsen en een prinses kwamen al ruziënd ons kamp binnengelopen. Ze hadden het kasteel van hun moeder opgeblazen en gaven elkaar de schuld. Net op tijd voor ze elkaar naar de keel grepen, kwam hun moeder tussenbeide. Ze spraken af dat diegene die het mooiste kasteel kon bouwen, weer in de gunst kwam bij hun moeder.

Natuurlijk bouwden we niet zomaar kastelen, we bouwden knikkerkastelen! Allen werden we beloond met een vieruurtje en daarna besloten we nog wat in het bos te gaan spelen tot de honger ons terug naar het kamp riep. Na zo een gekke dag smaakte het avondeten ons goed, maar het gekste moest nog komen. Alweer had iemand de teerpootjes' hulp nodig. Ze hadden al een hele reputatie opgebouwd doorheen de tijd. Het was de tovenaar Merlijn die om hulp kwam vragen. Zijn vriend Arthur was ontvoerd door een heks en moest dringend - als schildknaap van zijn broer



Kay - naar een toernooi. Na bevrijd te zijn door onze heldhaftige teerpootjes, merkte Arthur dat Kay zijn zwaard kwijt was. Gelukkig vonden we een mysterieus zwaard in een steen. Kay sleurde en sleurde, maar het zwaard kwam niet los. Ector, Kays vader sleurde ook, maar ook hij kreeg het zwaard niet los. Als laatste optie besloten ze Arthur te laten proberen en wonder boven wonder kreeg hij het los! Dit was niet zomaar een zwaard, dit was het zwaard dat alleen maar los te krijgen was door de toekomstige koning van Engeland! Kay werd jaloers en stal het zwaard. Natuurlijk lieten de teerpootjes het hier niet bij en ze trokken erop uit om het terug te stelen. Zo hielpen ze Arthur om zijn troon op te eisen. Bekaf kropen we weer vlug onze bedjes in, en morgen weer naar huis!

Woensdag 31 oktober

Vreugde alom! Vandaag keerden we terug naar huis! Jammer genoeg was de vreugde van korte duur. We waren naar 1914 getransporteerd en de Duitsers vielen aan! Om wakker te worden deden we een vlugge turnles en aten snel onze ochtendrantsoenen op. We begonnen de evacuatie door de kamers te legen en de valiezen te maken. Daarna werd het tijd voor het middagrantsoen: pistolets met préparé. We overliepen het kamp nog eens, noteerden de pluspuntjes en minpuntjes en toen begaven we ons richting de vlakte voor het afscheidslied. Al gauw was de bus daar en hoera, de evacuatie was een succes! Na de busrit waren we weer terug in onze eigen tijd en stonden onze ouders klaar om ons weer naar huis te brengen, wat een afsluiter!

Ferao

Onverzettelijke Dromedaris

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via e-mail op koedoe@dezwaluw.org of telefonisch op het nummer 0470/53.87.42

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 10 november 2018, 10u00 tot 17u30

De winter is nog ver van ons bed, maar om de drukste momenten te mijden, gaan we vandaag al gaan schaatsen! We vragen om **€6,00** mee te brengen voor de toegang tot de ijsbaan en een koekje en drankje, een lunchpakket, een tramkaart (of geld) en een regenjas bij slecht weer. Vergeet ook zeker niet om **handschoenen** mee te nemen!

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00

Vandaag keren we terug in de tijd en ontdekken we de middeleeuwse parels van onze prachtige stad. Om ons extra in te leven, vragen we om verkleedkledij (prinsessen en ridders) mee te brengen. Breng ook €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Vandaag sluiten we een half uur vroeger af, zodat de leiding de laatste voorbereidingen kan treffen voor onze heerlijke spaghettiavond!

Zaterdag 24 november 2018

Geen vergadering

Zaterdag 01 december 2018, 10u00 tot 17u30

Hoor wie klopt daar kinderen? De Sint is in het land en brengt ook bij ons een bezoekje. Breng zeker een lunchpakket, €1,00 voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer mee. Vergeet ook jullie tramkaart niet!

Zaterdag 08 december 2018, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we het gezellig maken in dit winterse weer en kijken we een film. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 15 december 2018, 14u00 tot 17u30

De Sint is nog maar net geweest en de Kerstman is daar ook al bijna, vandaag houden we een kerstfeestje met alles erop en eraan. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 22 december 2018

Geen vergadering

Zaterdag 29 december 2018

Geen vergadering

Zaterdag 05 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 12 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Hola, vandaag gaan we piñata's knutselen. Omdat deze eerst nog moeten drogen slaan we ze volgende week pas kapot, maar in plaats daarvan spelen we nog vele kleine spelen. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 19 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we de piñata's van vorige week kapot slaan en ook nog vele leuke gezelschapspelletjes spelen. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje, een regenjas bij slecht weer en eventueel een gezelschapspelletje van thuis.

Zaterdag 26 januari 2019

Geen vergadering

Zaterdag 02 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Joepie! Vriendjesdag! Jullie mogen vandaag allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de scouts. Samen gaan we volksdansen en spelletjes spelen. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 09 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we Teerpooteisen zodat jullie die zeker al kennen om jullie wolfje te behalen bij de wolven, daarna spelen we nog enkele spelletjes in de speeltuin. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 16 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Omdat het bijna carnaval is, gaan we elkaar leren schminken en daarna een superleuk groot spel te spelen. Jullie mogen natuurlijk ook verkleedkledij meenemen. Breng ook €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 23 februari 2019

Geen vergadering

Zaterdag 02 maart 2019

Geen vergadering

Zaterdag 09 maart 2019

Geen vergadering

Zaterdag 16 maart 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we op explo naar de kinderboerderij! Vergeet zeker niet jullie lunchpakket, tramkaart (of geld), €5,00 voor de kinderboerderij, een koekje en drankje, en bij slecht weer een regenjas mee te nemen.

Zaterdag 23 maart 2019, 14u00 tot 17u00

Vandaag spelen we het Spel van de Slotenmaker om het Gentse Belfort wat beter te leren kennen. Breng €2,00 mee voor het spel, een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Vandaag sluiten we een half uur vroeger af, zodat de leiding de laatste voorbereidingen kan treffen voor het tweede eetfestijn!

Zaterdag 30 maart 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag wordt het jungleverhaal verteld en natuurlijk spelen we ook nog heel veel spelletjes. Breng €1,00 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 6 april 2019 tot woensdag 10 april 2019

Paaskamp! We spreken af om 8u30 in Wondelgem, alle verdere info is te vinden in te kampfolder.

Zaterdag 13 april 2019

Geen vergadering

Zaterdag 20 april 2019

Geen vergadering

Zaterdag 27 april 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we gaan zwemmen. Neem zeker jullie **zwemgerief**, lunchpakket, tramkaart (of geld), €6,00 voor het zwemmen, een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer mee.

Raksha

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster van de Teerpoten

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel Wolven Herfstkamp 2018

Zaterdag 27 oktober

Het eerste kamp van het jaar stond weer voor de boeg: het herfstkamp! Joepie!

We spraken af om half 9 op het terrein in Wondelgem om onze valiezen in de bus te steken en vertrokken naar ons kampterrein "De Spreedonken" in Balen/Olmen. Op de bus keken we naar enkele afleveringen van De Kampioenen en leek de busrit zo voorbij te zijn. Eenmaal aangekomen op het kampterrein installeerden de wolfjes zich in de slaapkamers, deden ze frisse kleren aan en werd hun de regels van het kamp uitgelegd.



Na de vele regels kregen de wolven toch een beetje honger en was het dus tijd om onze lunchpakketten op te eten en daarna een goeie, lange siësta te nemen. Na een beetje uitgerust te zijn was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp. Dit was paintball, waarbij de wolven met behulp van blaaspijpen en bolletjes deeg op elkaar konden schieten. **Yanis Meziani** vond dat het deeg op een squishy leek maar dan plakkerig. De wolven werden in twee groepen verdeeld en zo speelden we 'Capture the flag', 'Team deathmatch' en op het einde 'Free for all'. Na even spelen bleek al snel dat **Enoch Asuman**, **Loek Schuermans** en **Fé Houttekiet** topschutters waren. Intussen zat **Leander Goedertier** stiekem het deeg op te eten, **Sami Meziani** en **Rieke Maricou** aten het gewoon openlijk op en **Jackie Vanoverbeke** inhaleerde de bloem in de plaats van te blazen. Misschien hadden we het doel van het spel toch niet zo goed uitgelegd. 😊 Na al dat lopen en blazen, hadden de wolven een klein hongertje gekregen en was het tijd voor het vieruurtje. Voor het avondeten speelden we nog enkele kleine spelen en gingen daarna lekker eten. Na het eten kregen we een leuke zangles van onze enige echte **Baloe** met achteraf lekkere snoepjes. Toen de wolven buiten verzameld waren met hun avondkledij kwam plots een bezorgde Ash aangelopen die aan de wolven vertelde dat Team Rocket Pikachu had ontvoerd. De wolven stonden uiteraard klaar om Ash te helpen. Bij Brock moesten de wolven zich camoufleren met aarde, blaadjes en takken. **Lévi Houttekiet**, **Otto Bodé**, **Marthe Bruggeman**, **Laura Mugila-Gonzalez** en **Jolien Goedertier** waren hier zeer goed in. Daarna moesten ze onopgemerkt naar Brock sluipen. Hierin was **Maithé Ellegeest** zeer goed; het lukte haar zelfs 2 keer. Bij Misty verbeterden ze hun vechttechnieken en bij Professor Oak moesten ze wilde pokemons weg jagen met dennenappels. Dankzij al de hulp die ze hadden gekregen, gingen de wolven het gevecht aan met Team Rocket en bevrijdden ze Pikachu. Toen Pikachu en Ash weer bij elkaar waren konden de wolven met een gerust hart gaan slapen.

Zondag 28 oktober

De wolven werden gewekt door **Baloe** voor de tweede kampdag. Eens uit hun bedje kregen we een turnles van **Baloe** om goed wakker te worden. Nadat we helemaal wakker waren, gingen we lekker ontbijten en daarna was het tijd om ons te wassen en onze inspectie te maken. Natuurlijk waren deze weer tiptop in orde bij **Livia Roobrouck**, **Mowgli (Jara Verbanck)**, **Anna Vonck** en **Anne Leveugle**. Elke zondag op kamp voorzien wij een morele opvoeding. Dit kamp stonden we even stil bij het onderwerp 'verwendheid'. De wolven werden eerst in twee groepen verdeeld. De



eerste groep ging mee met **Baloe** en **Hathi** terwijl de andere groep iets meer ging bijleren over EHBO. Bij **Akela** ging het over de verschillende wonden, bij **Kaa** leerden we de noodnummers en verbanden leggen en bij **Chil** en **Mor** leerden we enkele evacuatietechnieken. **Léon Liefoghe** leek hier wel heel graag slachtoffer te spelen zodat hij kon gedragen worden door zijn vriendjes. Na al dat praten en leren was het tijd voor een stevig middagmaal. Na het middageten was het weer tijd voor een siësta. Tijdens de siësta bouwden vele wolven hun kamers om tot luxueuze 'massagekamers', waarbij de wolven en leiding langs konden komen voor massages. **Wolf Housen**, **Flynn Cornelis**, **Jeff Van Peteghem** en **Leander Goedertier** werden al snel bekroond tot 'topmasseurs'. Na de siësta was het tijd om de aangeleerde EHBO-skills te gebruiken. De wolven werden in drie groepen verdeeld. Een groep dokters, een groep ambulanciers en een groep slachtoffers. Eerst ging de groep slachtoffers erop uit om een accident na te spelen. Dit werd dan gemeld aan de ambulanciers die al lopend naar de slachtoffers kwamen om hun te vervoeren met de aangeleerde grepen naar de dokters. Eens aangekomen bij de dokters werden de slachtoffers zo goed en snel mogelijk behandeld. Toen het team van **Hathi** en **Akela** ambulanciers waren, vervormden zij het geluid van een ambulancesirene naar HA-THI HA-THI en op aanvraag van **Titus Bodé** daarna naar TI-TUS TI-TUS. Ook wouden vele wolven dood spelen, maar toen zij aankwamen bij het hospitaal konden de dokters natuurlijk niks meer doen. Toen was het alweer tijd om te vieruren. Na het vieruurtje speelden we alweer wat kleine spelen waarbij **Titus Bodé** in al zijn enthousiasme tegen een boom was gelopen. Gelukkig hadden we net techniek EHBO gezien en werd de schram op zijn gezicht goed verzorgd. Na al dat spelen was het weer tijd voor het avondeten. Nadat **Oni Van Hecke** vroeg wanneer we weer die zangliederen gingen zingen, was

het dan daadwerkelijk tijd voor een eenheidszangles. Na goed mee te zingen was het tijd voor een verhaaltje van **Baloe** met wat snoepjes en frisdrank. Na het verhaal mochten de wolven hun avondkledij aandoen en buiten verzamelen. Toen de wolven buiten stonden, kwam plots een meisje vol bloed aanstropelen. Ze vertelde aan de wolven dat ze gemarteld werd, omdat er vermoedens waren dat zij een heks was, wat ze helemaal niet was. Ze vroeg aan de wolven om haar te helpen de echte heksen uit de weg te ruimen, zodat er geen onschuldige meisjes meer gemarteld werden. De wolven waren natuurlijk bereid te helpen. Al snel kwamen ze de witchhunter tegen die hun de weg toonde naar het pad waar ze hun engste nachtmerries tegen zouden komen. Hier moesten ze één voor één met een blindoek het pad aflopen waarbij enkele heksen hen stonden op te wachten.



waarbij enkele heksen hen stonden op te wachten. **Lies Van De Velde** was zo geschrokken van de heksen dat ze een scheetje liet van angst. Ook **Carlo Moccia** was een beetje geschrokken en draaide zich gewoon om en stapte rustig terug de andere kant op. **Julie Verbeke** was nog een beetje harder geschrokken en schuilde tussen de benen van de witchhunter. Uiteindelijk raakte iedereen over het pad en konden ze op het einde zonder angst de heksen op de grond leggen. Eind goed al goed. De wolven waren hierna wat moe en kropen dan ook hun bedje in.

Maandag 29 oktober

Opstaan! Vandaag werden we wakker met een jarige in ons midden. Proficiat **Sanne De Coensel** met je negende verjaardag! We werden gewekt door **Akela** om daarna een actieve turnles te beginnen samen met de VG's op het vliegerlied. Na het zingen en springen aten we ons lekker ontbijtje op en gingen ons daarna wassen en maakten onze inspectie. Eenmaal de inspectie voorbij was mochten de wolven hun sportkledij aandoen, want het was tijd om te lopen. De 1ste en 2de jaar wolven liepen de 60 meter sprint, de 3de jaar wolven liepen de 100 meter sprint en daarna was het de 400 meter voor iedereen. Hier volgen de beste resultaten:

60 meter	
11"22	Lévi Houttetiet
11"87	Christ Adomako
12"24	Carlo Moccia

100 meter	
17"44	Léon Liefoghe
18"67	Enoch Asuman
18"95	Fé Houttekiet

400 meter	
1'28"	Léon Liefoghe
1'35"	Lévi Houttekiet Carlo Moccia
1'39"	Loek Schuermans

Na al dat lopen was het tijd voor het middageten, gevolgd door een siësta. Deze hadden de meeste wel nodig na al dat lopen. Na de siësta was het weer tijd voor een wijs middagspel. Net als de ochtendturnles speelden we ons middagspel samen met de VG's. We speelden de grote 'Nestenbattle'. De wolven en VG's werden verdeeld in 7 nesten. Samen moesten ze proberen het grootste nest bijeen te krijgen. Om mensen uit een ander nest te kopen, moesten ze met hun nest opdrachten voltooien. Zo waren er opdrachten waarbij **Hathi** 2 keer een ei op zijn hoofd kreeg, ocharme **Hathi**. Natuurlijk was er ook de boosdoener **Mor** in het spel die rondliep en kinderen kon stelen van nesten. Op het einde was er een zeer groot dassenroofgevecht tussen alle nesten. Het blauwe nest won met gemak het dassenroofgevecht en won dus ook het spel. Na het vieruurtje speelden we nog enkele spelletjes en probeerden sommige wolfjes nog wat zaken af te leggen. Dan was het alweer tijd voor het avondmaal, gevolgd door een zangles. Na het luid meezingen kregen de kinderen wat snoepjes vergezeld door een eng verhaal van **Akela**. Nadat het verhaal gedaan was en alle snoepjes op waren mochten de wolven zich buiten verzamelen met hun avondkledij aan. Plotseling kwam er een bezorgde burger aangelopen die aan de wolven vertelde dat er een slechterik losliep in de bossen. Daarom gingen ze hulp zoeken bij enkele bekende superhelden. Bij de Hulk traiden ze om sterker te worden, bij Batman verbeterden ze hun sluiptechnieken om ongezien te blijven, bij Professor X losten ze raadsels op om slimmer te worden en bij de Flash probeerden ze sneller te worden. Uiteindelijk kwamen ze de slechterik tegen, maar met zijn superkrachten had hij ook de superhelden slecht gemaakt. De wolven versloegen echter de slechterik en de superhelden en met een lik op het gezicht van de superhelden werden zij weer normaal. Met dit goede einde vliegen de wolven als echte superhelden hun bedje in, klaar om te slapen!



Daarom gingen ze hulp zoeken bij enkele bekende superhelden. Bij de Hulk traiden ze om sterker te worden, bij Batman verbeterden ze hun sluiptechnieken om ongezien te blijven, bij Professor X losten ze raadsels op om slimmer te worden en bij de Flash probeerden ze sneller te worden. Uiteindelijk kwamen ze de slechterik tegen, maar met zijn superkrachten had hij ook de superhelden slecht gemaakt. De wolven versloegen echter de slechterik en de superhelden en met een lik op het gezicht van de superhelden werden zij weer normaal. Met dit goede einde vliegen de wolven als echte superhelden hun bedje in, klaar om te slapen!

Dinsdag 30 oktober

Weer een nieuwe mooie dag, klaar om op te staan. De wolfjes werden vandaag gewekt door **Hathi** die hun daarna ook een ochtendturnles gaf. Daarna volgde het ochtendritueel: ontbijten, wassen, inspectie. Na deze laatste inspectie willen we graag ook een dikke pluim geven aan de wolven die altijd perfect in orde waren met hun inspectie. Bij deze worden **Sanne De Coensel, Anna Vonck, Helene Dezutter** en **Julie Verbeke** bekroond tot inspectiekoninginnen! Hierna was het tijd voor het tweede deel van de sportproeven: hoog- en verspringen! Ondanks de koude hebben de wolven het toch zeer goed gedaan. Hier de beste resultaten:

Verspringen	
3m20	Loek Schuermans
2m60	Léon Liefoghe
2m40	Fé Houttekiet

Hoogspringen	
90 cm	Anna Vonck Léon Liefoghe
85 cm	Lévi Houttekiet
80 cm	Enoch Asuman Jolien Goedertier Fé Houttekiet Lily Neiryck

De tijd vloog alweer voorbij en het was alweer tijd voor het middageten. De kinderen waren alweer een beetje moe van al dat springen en hadden het nog wat koud, dus kropen ze allemaal hun bedje in voor een siësta. Na de siësta was iedereen weer uitgerust en opgewarmd, toen plotseling de enige echte Harry Potter en zijn beste vriendin Hermelien verschenen. Zij verwelkomden de wolven als nieuwe leerlingen van Zweinstijn. Natuurlijk was het eerst tijd om de wolven in te delen in het juiste huis met de hulp van de sorteelhoed. Iedereen werd verdeeld onder Griffioendor,



Zwadderich, Ravenklauw of Huffelpuf. **Wolf Housen** en **Victor Demunter** wouden wel heel graag bij Griffioendor en blijkbaar hoorde de sorteelhoed dit ook in hun gedachten, want zij belandden uiteindelijk ook daar. Eens iedereen was verdeeld gingen de nieuwe tovenaars erop uit. Zo vonden ze hun eerste toverstok, bij **Helene Dezutter** was deze wel zeer lang en bij **Cas De Ketelaere** was dit eerder een 'toverknuppel'. Ook leerden ze hun eerste toverspreuken, maar voor **Jonathan Meersseman** was dit niet echt nodig, want hij kende de meeste al. Daarna brouwen de wolven hun

eerste toverdrankje en speelden ze hun eerste potje Zwerkbal. **Edith Vanhee** bewees al snel dat ze een topverdediger was. Ook **J rome Berghe**, **Leon Van Peteghem** en **Lily Neiryck** speelden goed mee met Zwerkbal. Op het einde werd een groot Zwerkbaltoernooi gehouden waarbij Ravenklauw kampioen werd. Het was nogal hard aan het regenen dus vluchtten we naar binnen om ons vieruurtje op te eten. Hierna leerde **Hathi** de verschillende sluiptechnieken aan, waarbij **Lily Neiryck** en **Yanis Meziani** toonden aan dat ze er nog heel veel van konden. Hierna gingen we lekker eten en volgde zoals gewoonlijk een eenheidszangles, maar deze was de laatste van het kamp dus werd extra goed meegezongen. Na het zingen volgde de kantine met een super leuk verhaaltje van **Akela**. Het verhaal speelde zich 10 jaar verder in de toekomst. Alle wolven waren nu leiders geworden en **Akela** vertelde ons wie er in welke tak kwam te staan. **Christ Adomako** was wel heel blij met zijn nieuwe totem 'Mug' en **Yanis Mezuani** met 'wormpje'.

Na het verhaaltje speelden we Casino Night. De bedoeling was om zoveel mogelijk spelletjes te winnen en de casinomaster te worden. Er waren 4 postjes: roulette, mexico, blackjack en hoger of lager. **Sanne De Coensel** en **Ine Borginon** stonden op de 3de plaats, **Sami Meziani** op de 2de plaats en de enige echte casinomaster was **F  Houttekiet**. Nu was het tijd voor de wolven om hun bedje in te gaan zodat ze morgen fris zouden zijn om naar huis te gaan!



Woensdag 31 oktober

Baloe wekte de wolven voor de laatste ochtend en na een snelle ochtendturnles was het tijd voor het ontbijt. We konden ons voor een laatste keer wassen en maakten onze valiezen klaar voor vertrek. Nog eens de kamers vegen, het terrein opkuisen en daarna konden we nog enkele spelletjes spelen. Zoals op elk kamp namen we op de laatste dag de evaluaties af. Elk nest gaat dan samen zitten met een leider en bespreekt het kamp. Na een korte bespreking was het tijd voor onze laatste maaltijd van het kamp. Het waren broodjes met prépar  mhhhhh lekker smullen. Nu was het tijd om onze valiezen in laden en op de bus te stappen. Op de bus konden de wolven nog naar een film van 'Tom and Jerry' kijken en zo leken we direct terug in Wondelgem te zijn. De wolven waren natuurlijk superblij hun mama's en papa's terug te zien maar ook natuurlijk een beetje triest omdat het leuke kamp voorbij was. ☺

Nog eens een dikke merci aan de stam voor het superlekker eten en aan de eenheidsleiding en andere leiding om alweer een geslaagd kamp mogelijk te maken.

Uw reporter ter plaatse,
Chil
Teruggetrokken Klipdas
Hulpleider Wolven

De wolvenleiding

Akela – Amicale Ree
Bagheera – Vluchtige Agame
Kaa – Flemende Sitta
Baloe – Slimme Jakhals
Chil – Teruggetrokken Klipdas
Hathi – Simon Meyskens
Mor – Jushua Naessens

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (ree@dezwaluw.org) of telefonisch (0485/77.91.14).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- €1 voor een koekje en een cola
- een *regenjas* bij slecht weer
- *mowgliboekje* en *zangbundel*
- *lunchpakket* wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00!

Gooi die heupen maar al los, want vandaag leren we dansen en swingen! Twee van jullie favoriete leiders leren jullie enkele volksdansen aan.

Let op: vanavond is er onze befaamde spaghettiavond, waardoor we afsluiten om 17u00!

Zaterdag 24 november 2018

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 1 december 2018, 10u00 tot 17u30

Hij komt, hij komt... Is het de paashaas, of misschien toch de kerstman? Bereid jullie voor op de komst van een groot man.

Niet vergeten: lunchpakket, buskaart, €1 voor een cola en een koekje, en jullie braafste zelve!

Zaterdag 8 december 2018, 14u00 tot 17u30

Op deze voorlaatste vergadering van het jaar doen we het even rustig aan en kijken we samen een film.

Zaterdag 15 december 2018, 14u00 tot 17u30

We sluiten het jaar af met een uitstapje naar de schaatsbaan! We sluiten af om 17u30 aan de Kristallijn.

Niet vergeten: €6, buskaart, handschoenen en warme kledij.

Zaterdag 22 december 2018

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 29 december 2018

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 5 januari 2019

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 12 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Als je het noorden even kwijt bent en niet weet hoe je de knoop moet doorhakken, niet gevreesd! Vandaag leren we de techniek knopen en kaart kompas.

Zaterdag 19 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Om nog even in het spoor van de technieken te blijven: vandaag leren we de verschillende spoortekens en testen we onze kennis ervan!

Zaterdag 26 januari 2019

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 2 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Vriendjesdag vandaag! Neem al jullie vriendjes, vriendinnetjes, nichtjes en neefjes mee en dan spelen we samen veel spelletjes.

Zaterdag 9 februari 2019, 14u00 tot 17u30

We testen het vermogen van onze zintuigen tijdens de kimpelen. Vergeet zeker jullie mowgliboekje niet, want kimpelen is een puntje voor je eerste ster!

Zaterdag 16 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Baden Powell? Wie is dat? We leren vandaag wie Baden Powell is en wat hij te maken heeft met onze hobby op zaterdag. Ook vieren we zijn verjaardag (22/02)!

Niet vergeten: €2

Zaterdag 23 februari 2019

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 2 maart 2019

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 9 maart 2019

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 16 maart 2019, 10u00 tot 17u30

Joepie! Tijd om onze badge zwemmer af te leggen!!

Niet vergeten: zwemgerief, buskaart, lunchpakket en €7 (dit bedrag kan nog veranderen, check zeker ook de website!)

Zaterdag 23 maart 2019, 14u00 tot 17u00!

Trek jullie dancing shoes maar al aan, want we leren de dans van Kaa, Bagheera en Baloe vandaag.

Let op: we sluiten vanavond af om 17u00, want daarna organiseren we ons tweede eetfestijn! Wees allen welgekomen.

Zaterdag 30 maart 2019, 14u00 tot 17u30

Woopwoop, vandaag gaan we op ruiltocht! We starten met een appel en een ei en we zijn benieuwd wat de buit zal zijn.

Zaterdag 6 april 2019 tot woensdag 10 april 2019

PAASKAMP! Meer info volgt in de kampfoder.

Zaterdag 13 april 2019

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 20 april 2019

Geen vergadering. ☹

Zaterdag 27 april 2019, 10u00 tot 17u30

Hoera! Vandaag trekken de derdejaars op fietstocht om hun badge fietser te behalen. De rest gaat naar de Blaarmeersen!

Niet vergeten: buskaart, lunchpakket, zonnecrème, zwemgerief, €1 en voor de derdejaars: een fiets die perfect in orde is (remmen, bel, banden opgepompt,...)

.

Akela

Amicale Ree

Febe Declercq

Takleidster van de Wolven

ree@dezwaluw.org

0485/77.91.14

ArtikelJVG's Herfstkamp 2018

Zaterdag 27 oktober

Hoezee hoezee het is weer zo ver, herfstkamp is weer begonnen! Met veel enthousiasme stapten de kinderen op de bus voor weer een lange rit naar het verre Balen. Gelukkig voor ons hadden we de fameuze moppenverteller als buschauffeur die ons de hele rit aan het lachen maakte. Eenmaal aangekomen, pakten we onze valliezen, gingen een kamer uitkiezen en maakten we ons snel klaar om te vertrekken op tocht. De JVG's kregen elk een lijst met opdrachten die ze op deze tocht konden uitvoeren. Als je een opdracht had volbracht, kreeg je een bepaald aantal minuten van je totaal tijd afgetrokken. Eindelijk gearriveerd op het eetpunt! Joepie, eten! Eerst wel bikken, en sommigen hebben hier blijkbaar nog steeds wat moeite mee, hé **Luipaarden** en **Vossen**! Hier zijn we ook te weten gekomen dat **Lara Coppens Tuur Boogaerts** wel ziet zitten. Nadat we onze buikjes hadden volgestoken met van alles en nog wat, was het weer tijd om verder te gaan. Toen de **Leeuwen** aan **Ilias Bernaerts** vroegen of hij een kompas had, antwoordde hij dat hij daar nog te jong voor was. Gelukkig had **Jako** er eentje bij.

Eindelijk terug thuis! We mochten meteen aanschuiven, want de stam had weer lekker gekookt voor ons. Na het eten was het tijd voor ons eerste avondspel en hiervoor had de leiding een moeilijke quiz in elkaar gestoken. Het was zeer spannend want er was een ex aequo. Toen hadden we het geniale idee om de flan challenge te doen, waarbij je zo snel mogelijk een flan moet opslurpen, om te beslissen



wie de winnaar zou zijn. het team van **Matthew De Schryver** is tegen hun eigen verwachtingen in toch gewonnen. Hierna was het tijd om naar ons bedje te gaan.

Zondag 28 oktober

We werden allemaal meteen wakker, want het was **Kameleon** die ons wekte met een alweer intensieve turnles om de dag mee te starten. Na het eten was het tijd voor inspectie, daarna hebben we een morele opvoeding gedaan met het thema "geluk",

waarbij we tot de conclusie kwamen dat geld af en toe toch wel gelukkig maakt en dat **Esther-Roos Hoflack** het te koud vond om buiten te blijven. Vervolgens was het tijd voor een spelletje frisbee, maar het was superkoud dus we besloten om daarna binnen weerwolven te spelen. **Stern De Hoon** was spiekend meisje en zijn doel was om de weerwolven te ontmaskeren door op hen te stemmen tijdens de stemronde. Maar **Stern** stemde niet op de weerwolven omdat hij hem niet verdacht wou maken. Voor **Lola Cosijns** eindigde het spel iets vroeger dan verwacht. Dat komt ervan als je niet goed genoeg oplet! Na het lekkere middageten was het tijd voor de kimpelen. Hierbij testen we of onze zintuigen nog wel goed functioneren en blijkbaar was er bij het reukvermogen van **Stern De Hoon** toch iets mis, want mosterd ruikt niet hetzelfde als vleessalade. Verder dacht **Lou Dezutter**, zoals vele anderen, dat hij ketchup rook in plaats van vinaigrette. Na het lekkere vieruurtje was het tijd om de belofte-eisen te doen, waarbij we alles wat we moeten kennen voor onze hoed nog eens herhalen en waarbij de eerstejaars de kans krijgen om hun hoed te behalen. Gelukkig was iedereen geslaagd!



Na een aantal kleine spelen was het tijd voor het avondeten. We hadden chance, want het was WAP: worst met appelmoes en patatjes. Daarna hadden we wat tijd om nog een paar dingen af te leggen voor onze totem. **Jan Meyskens**, ik moet je teleurstellen, want “mes bijl schop slag hamer” is helaas geen techniek. Nadat de snoepjes waren opgegeten en de flessen cola waren

leeggedronken, was het tijd voor het avondspel, waarbij de JVG's moesten binnendringen in het kamp van de andere teams. Als dit gelukt was, mochten ze proberen om kaarsjes uit te doen door er water op te spuwen met je mond of met een spuitje. Na het avondspel hoorden we iemand om hulp roepen vanuit de toiletten. Het was **Michiel Fransoo** die zijn deur niet meer open kreeg. Toen we zeiden dat hij gewoon het slotje moest omdraaien ging de deur plots open. Met een gerust hart konden we toen allemaal naar bed.

Maandag 29 oktober



‘Opstaan! Binnen tien minuten buiten’, weerklonk door de slaapgangen. En een turnlesje later zaten we allemaal lekker te smullen van boterhammen met – jawel, jawel – choco! Hierna hebben we onze inspectie gemaakt en is **Baptiste Matton** toegekomen, omdat hij de eerste twee dagen van kamp thuis ziek in zijn bedje lag. Daarna hebben we twee technieken geleerd, namelijk morse en commandokoord-apenbrug. Morse ging er gemakkelijk in, maar commandokoord daarentegen was voor sommigen moeilijker dan voor anderen. Iedereen heeft wel volgehouden en is over de gehele lengte geraakt met onze klimtechniek.

Tuur Boogaerts zei achteraf dat de uitvinder van de commandokoord ‘ballen van staal’ had. Na het alweer superlekkere eten was het tijd voor de siësta. Er is tijdens de siësta veel afgelegd voor de totems. Toen was het tijd voor alweer een gloednieuw middagspel waarbij de JVG’s voetbalmatchen speelden. Tussen de matches door konden ze opdrachten doen om geld te verdienen en met dat geld konden ze het vuur aan de schenen van het andere team leggen door ze bijvoorbeeld op handen en voeten te laten lopen. Op een gegeven moment was iedereen van het ene team op handen en voeten aan het lopen en was de goal van het andere team plots 10 meter breed. Er werden ook veel rode kaarten uitgedeeld door onze rechtvaardige scheidsrechter **Toko**. Hierna was het tijd voor vieruurtje en daarna hebben we onze sportkleren aangetrokken, want het was tijd voor de alom bekende beep test. Hierbij moet je zo lang mogelijk een lengte heen en weer aflopen, maar je moet alsmaar sneller gaan. We hebben ook de bring-sally-up-challenge gedaan, waarbij je gedurende de lengte van een liedje moet pompen. De sportproeven liepen echter uit in een geweldig dansfeestje en met de chacha slide heeft de hele groep zijn dansskills getoond. Toen was het alweer tijd om te eten. Onze boterhammetjes werden belegd met tomaat en sla. Na de zangles was het alweer tijd voor een avondspel waarbij er gangsters en politieagenten waren. De politieagenten moesten hun kamp verdedigen terwijl de gangsters het wilden binnendringen om hun kompanen uit de gevangenis te kopen. Het was wel donker in het bos en bijna iedereen is gedurende het spel over dezelfde boomstronk gevallen. Na dit actieve spel was het weer tijd om weer wat energie te krijgen voor de volgende dag, dus gingen we allemaal ons bed in.

Dinsdag 30 oktober

Toen we allemaal fris en fruitig opstonden, gingen we een turnlesje doen waarbij we elk om de beurt een oefening mochten kiezen. Toen was het om ter eerst terug naar de bouw en tijd om te eten. Na het ontbijt volgde er een inspectie en daarna hebben we verder gedaan met de sportproeven, want we hadden nog niet hoog- en vergesprongen. Het was alweer superkoud dus gingen we naar binnen en moest iedereen zijn uniform aandoen want we vertrokken weer op tocht... PRANK. Iedereen



was erin getrapt. We hebben toen een rustig spelletje gespeeld, namelijk vleeshoop. Het eten stond gereed en we hadden honger, dus we aten ons goed vol. Na de siësta kwamen we te weten dat **Jan Meyskens** wel een oogje heeft op **Emma Maricou** en dat **Ester-Roos Hoflack** een oogje heeft op **Banteng** van bij de VG's. Vervolgens was het tijd voor ons middagspel, waarbij de JVG's opdrachten moesten volbrengen om geld te verdienen en met dat geld konden ze uitvindingen

bedenken. Wie op het einde van het spel de meeste en coolste uitvindingen had, was gewonnen. Sommigen hadden wel hele rare uitvindingen. Na het middagspel was het tijd voor het vieruurtje en toen hebben we ook onze uitvindingen aan elkaar voorgesteld. Daarna wilden we naar buiten gaan om te voetballen, maar het was aan het regenen, dus zijn we binnen gebleven en hebben we gezelschapspelletjes gespeeld en hebben er ook een paar mensen afgelegd. Door het nog steeds slechte weer hebben we ons avondspel moeten aanpassen, maar dit was niet zo erg aangezien we een super leuke en megawijze fuif hebben georganiseerd. Iedereen ging uit zijn dak en **Rami Amlali** heeft bewezen dat hij goed is in limbo. **Jan Meyskens** en **Anna Meyskens** hebben ook samen gedanst, alhoewel **Jan** dit niet zo leuk vond. Na ons feestje was het tijd om allemaal in ons bed te kruipen, want de dag erna was het tijd om naar huis te vertrekken.

Woensdag 31 oktober

Deze keer was het opstaan in uniform en we waren duidelijk nog niet uitgedanst, aangezien onze turnles uitdraaide in een gekke bosfuif. Na het eten was het tijd om de valiezen te maken en op te kuisen. De patrouilleleiders en hulppatrouilleleiders hebben de slaapgangen doen blinken terwijl de andere JVG's tegen de VG's gewonnen hebben met voetbal. **Lara Coppens** had de avond ervoor veel meegezongen met de liedjes tijdens de fuif, want nu was ze hees en niemand kon haar verstaan. Na het lekkere middageten was het tijd om onze evaluaties in te vullen en daarna stapten we op de bus terug richting Wondelgem. Gelukkig hadden we de moppentapper weer als buschauffeur, maar hij was vandaag waarschijnlijk met het verkeerde been uit bed gestapt, aangezien hij maar één mopje heeft verteld. Al snel waren we terug in de armen van mama en papa en konden we naar huis vertrekken en in ons bedje kruipen, want iedereen was moe. Ikzelf vond het kamp supertof en de JVG's zouden graag de stam en het EL-team willen bedanken om zo goed voor ons te zorgen tijdens de koude dagen.

Uw reporter ter plaatste

Dartele Picus

Ramon Demey

Hulpleider JVG's

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon (kameleon@dezwaluw.org of 0489/44 94 25). Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Af en toe openen en sluiten we in Wondelgem, het zal dan steeds vermeld worden in de beschrijving van de vergadering! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Denk er ook aan om 50 cent mee te nemen voor een cola en voor een koek.

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00

Je leert vandaag hoe je een klein spel moet maken en voorbereiden. Natuurlijk zullen jullie daarna zelf spelletjes moeten maken en gaan we zo veel mogelijk van jullie spelletjes proberen spelen.

Door de spaghettiavond van die dag **sluiten we af om 17u.**

Zaterdag 24 november 2018

Geen vergadering

Zaterdag 01 december 2018, 10u00 tot 17u30

Trek jullie warme scoutstrui maar al aan, want we gaan schaatsen! Vergeet zeker jullie handschoenen en lunchpakket niet.

Zaterdag 08 december 2018, 14u00 tot 17u30

BASTOS GS, als dit jou niets zegt, let dan maar goed op tijdens de uitleg van de techniek sluipen. Verder spelen we natuurlijk vele spelletjes.

Zaterdag 15 december 2018, 14u00 tot 17u30

Het is de laatste vergadering van het jaar, tijd voor een kerstfeestje dus! Neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van €10. Hoe meer spelletjes je wint, hoe vlugger je een cadeautje uit de stapel mag kiezen.

Zaterdag 22 december 2018

Geen vergadering

Zaterdag 29 december 2018

Geen vergadering

Zaterdag 05 januari 2019

Geen vergadering

Zaterdag 12 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Om het jaar rustig in te zetten, houden we een gezellige filmmiddag.

Zaterdag 19 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Een tentharingsteek is geen vis, een constrictorknoop is geen slang, wie wil weten waar dit allemaal op slaat moet goed opletten bij de techniek knopen.

Zaterdag 26 januari 2019

Geen vergadering

Zaterdag 02 februari 2019, 10u00 tot 17u30

We gaan richting het centrum en spelen daar een groot stadsspel! Daarna doen we nog een stadswandeling om ervoor te zorgen dat zeker iedereen Gent wat beter leert kennen. Vergeet jullie lunchpakket niet.

Zaterdag 09 februari 2019, 14u00 tot 17u30

We spelen veel spelletjes, daarnaast meten we onze persoonlijke maten. Neem dus allemaal zeker een meter mee.

Zaterdag 16 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Zoals elk jaar rond deze tijd, vieren we de verjaardag van BP. Neen, niet het oliebedrijf, maar Baden Powell, de oprichter van de scouts.

Zaterdag 23 februari 2019

Geen vergadering (Leidersweekend).

Zaterdag 02 maart 2019

Geen vergadering

Zaterdag 09 maart 2019

Geen vergadering

Zaterdag 16 maart 2019, 10u00 tot 17u30**Openen en sluiten in Wondelgem.**

Techniek sjourren, Groot Kamp komt steeds dichterbij. Het wordt dus tijd om de belangrijkste technieken eens te herhalen.

Zaterdag 23 maart 2019, 14u00 tot 17u00

We spelen veel spelletjes, dit is ook een ideaal moment om technieken af te leggen. 's Avonds organiseren we een eefstijntje, daardoor **sluiten we al af om 17u.**

Zaterdag 30 maart 2019, 14u00 tot 17u30

Een appel en een ei, meer heb je niet nodig. Als jullie toch iets meer zouden willen, dan zullen jullie op ruiltocht moeten gaan!

Zaterdag 06 april 2019 tot woensdag 10 januari 2019

Paaskamp!!!

Zaterdag 13 april 2019

Geen vergadering

Zaterdag 20 april 2019

Geen vergadering

Zaterdag 26 april 2019 tot woensdag 28 januari 2019

Samen met de VG's houden we een funweekend op ons terrein in Wondelgem.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Herfstkamp 2018

Zaterdag 27 oktober

Het was weer zover: de eerste dag van de herfstvakantie, een dag waar iedereen al sinds het thuiskomen van groot kamp naar uitkeek. De dag waarop we weer vertrokken op een geweldig (en ook wel een beetje koud) herfstkamp. Na de mama's, papa's, vriendjes en vriendinnetjes uitgezwaaid te hebben, vertrok de bus richting ons vertrouwde kampterrein: de Spreedonken. De busrit verliep verrassend snel voor velen, dit kwam waarschijnlijk doordat er de hele busrit afleveringen van FC De Kampioenen getoond werden. Fun verzekerd!



Aangekomen op het kampterrein was het tijd om de camion uit te laden, de kamers te verdelen en te luisteren naar de kampwenken, gegeven door **Gaai**. Dit ging allemaal vlotjes en we konden al snel genieten van ons heerlijk lunchpakket. Enkel voor **Koi** was dit niet van toepassing, want zij had haar lunchpakket in alle haast thuis vergeten. Gelukkig waren de andere VG's en leiding vrijgevig, waardoor **Koi** uiteindelijk ook kon genieten van haar middagmaal. Na ons middagmaal hebben we met z'n allen gezelschapspelletjes gespeeld. Monopoly was een favoriet!



Om 2 uur was het dan weer tijd voor een middagspel! Hierbij was het de bedoeling om jezelf op te werken van de sloppenwijken tot de villawijken met een zo groot mogelijk aantal clanleden. Er was nog geen winnaar bekend, aangezien we nog een tweede deel van het spel zouden krijgen, maar het was wel tijd voor een heerlijk 4-uurtje: suikerwafels met melk jamjam! Na het 4-uurtje zouden we normaal het middagspel verder gespeeld hebben, maar doordat het begon te regenen zijn we toch naar binnen gegaan. We hebben ons dan maar beziggehouden met een potje weerwolven! Hierbij waren **Roodborstje** en **Spinaap** zeer subtiele weerwolven. Enkel **Rigo De Bruecker** leek ze in het snotje te hebben, maar er was

jammer genoeg niemand die hem geloofde.



Als avondeten aten we heerlijke gebakken kip met currysaus, rijst en paprika, dat bij iedereen zeer hard in de smaak viel. Hierna was het tijd voor een zangles met de hele eenheid geleid door **Lynx**. Vervolgens speelden we het eerste avondspel van het kamp, dat een vervolg was op het middagspel. Hierbij had **Spinaap** de grootste clan op het einde van het spel en was hij dus

ook de grote winnaar, proficiat! Na het avondspel was het meteen het bedje in, want de VG's zouden die nacht voor een verrassing komen te staan...

Zondag 28 oktober

Opstaaaaaan!!! Met slaperige ogen en een verdwaasde blik vroegen de VG's hoe laat het was. "3 uur 's ochtends en het is tijd om jullie uniform aan te doen, want we vertrekken op tocht!", riep de leiding enthousiast. Na de boterhammekes gesmeerd te hebben, vertrokken we op een stevige staptocht. Erg warm was het niet, gelukkig was **Flicka's** auto gevuld met warme chocomelk. Tegen 8 uur was het dan tijd voor het ontbijt. Dat werd tijd, want we kregen al stevige honger. Tot de middag werd er stevig doorgewandeld, waarna we aan de azimuth begonnen. Deze azimuth was één van de stevigste die er al geweest is, want het ging namelijk door een moeraslandschap en over verschillende dikke rivieren. De Piranha's en de Condors hebben een heus avontuur beleefd, waarbij iedereen stevig nat was (of niet, **Banteng?**). De Pythons daarentegen hebben het iets tactischer aangepakt en hebben de azimuth overgeslagen. Na een tocht die eindeloos leek, kwamen we dan toch rond 15 uur toe op ons geliefde terrein. Niets te vroeg, want de blaren op de voeten van **Pauline Van Hoecke** waren al mooi aan het groeien. Eenmaal aangekomen, kregen we 2 uur om ons te douchen en uit te rusten, waar we erg van genoten hebben. Na de pauze en wat rustige spelletjes was het tijd voor het warme avondmaal dat de stam voor ons overgehouden had. Dikke merci daarvoor!

Na het heerlijke eten en een stevige zangles was het tijd voor een rustig avondspel. Hiervoor had de leiding een quiz voorzien. De quiz bestond uit verschillende thema's (bv. muziek, geschiedenis, flim, ...) en uiteraard enkele opdrachten. Na hevig gediscussieerd te hebben kwamen de Pythons als winnaar uit de bus, gevolgd door de Condors en de Piranha's als laatste. Na een zware dag mochten de VG's genieten van een beetje extra nachtrust. Dit werd zeer hard geapprecieerd.

Maandag 29 oktober

Deze ochtend werden de VG's opnieuw gewekt, maar dit keer niet door eigen leiding. Het was de wolvenleiding die een turnles voorbereid had op het vliegerlied. Na vele gekke bewegingen te doen, konden we ons voeten onder tafel schuiven voor het ontbijt. Zodra we de standaard ochtendroutine achter de rug hadden, konden de VG's voor het eerst een stevig potje voetbal spelen. Het duurde echter niet lang vooraleer de seniors zich ook kwamen mengen. De jongens konden er maar niet genoeg van krijgen, maar om de dames ook gelukkig te stellen, speelden we nog snel een beetje frisbee. Helemaal in het zweet gelopen gingen we naar ons VG-kotje om de rest van de tijd te vullen met wat gezelschapspelletjes. Vooral Monopoly werd door de meerderheid gespeeld. Bij de groep van **Gaai, Salamander, Dingo, Pauline Van Hoecke, Mirthe Lermytte** en **Koi** won **Salamander** met een kapitaal van €2700. Aan de andere tafel rolde het geld nog iets beter met **Caraya** als winnaar met maar liefst €5600. Deze middag konden we genieten van de lievelingsmaaltijd van elke VG, buiten **Lacha** dan, WAP! Ook beter bekend als worst, appelmoes en patatten. Tijdens deze maaltijd ging **Gaai** de uitdaging aan met **Hert** die zijn hoed zou opeten als alle borsten op geraakten. We dachten dat het ons gelukt was tot de stam nog een hele bak vol borsten uit te koelcel haalde. Gelukkig kregen we deze middag even de tijd om een korte siësta te doen en nog wat slaap in te halen van de dag ervoor. De verkenners stonden deze middag, voor ze het wisten, opnieuw in de u-formatie van de wolven. **Ree** begon al snel aan de uitleg van het spel dat we deze middag samen met de wolven zouden spelen. Het zou de bedoeling worden een zo groot mogelijk nest te maken door opdrachten te doen en andere wolven over te kopen of te stelen. Nadat de verkenners per nest verdeeld werden, moest iedereen handen vasthouden voor de rest van het spel. Enkel als je losliet kon een ander nest een cirkel vormen rond de loslopende persoon om zo hun eigen nest te versterken met een extra lid. Uiteindelijk won het blauwe nest, proficiat! Bij het vieruurtje kon iedereen weer even op krachten komen om daarna wat kleine spelen te gaan winnen. Al gauw zaten we



weer met ons voeten onder tafel voor het avondmaal. Boterhammen met soep, maar de stam heeft goed naar ons geluisterd, want vanavond kregen we er ook tomaten en sla bij geserveerd. Lekker gezond! Met avondkledij en zangbundel trokken de VG's naar de grote zaal voor een leuke zangles met heel de eenheid. Ondanks het slechte weer gingen we toch proberen het avondspel te spelen. Het spel zou

gespeeld worden in vier teams die elk plaats namen in de hoek van een groot veld. Elke groep had een pak junglespeed kaarten en een opdrachtenlijst. Per opdracht die correct werd uitgevoerd, mocht het team een kaart draaien. Op deze kaarten staan

verschillende symbolen in allerlei kleuren. Door te gaan kijken naar de kaarten van de andere teams kon je de kegel in het centrum omverwerpen als het symbool gelijk was aan dat van je eigen team. Aangezien we met een gelijk aantal punten zaten hadden we deze avond geen echte winnaar, maar was iedereen een winnaar. Heel benieuwd naar wat we morgen zouden beleven, konden de verkenners-gidsen terug onder de lakens kruipen.

Dinsdag 30 oktober

« Opstaan » , klonk **Caraya's** zoetgevooisde stem door de gangen. Meteen wisten de VG's wat hen te doen stond. In amper 10 minuten was iedereen buiten verzameld en konden we na een korte, maar deugdloze turnles een ontbijtje verorberen. Na alles terug min of meer deftig te hebben gelegd, deed iedereen zijn sportiefste schoenen aan om een beetje te baseballen. Dat werd een best wel spannend potje, ook doordat het even niet aan het regenen was. Vooral **Spinaap** blonk hierin uit, maar uiteindelijk won **Dingo** en **Flicka's** team met 15-9.

Daarna speelden we nog even pictionary, waarbij men elk om beurt iets tekende en de anderen dan moesten raden wat er getekend werd. Al snel werd duidelijk dat de ontluikende liefde tussen **Banteng** en **Esther-Roos Hoflack** zich ook in de hoofden van de andere VG's heeft genesteld, want vooral **Lemming** bleef er maar niet genoeg van krijgen het stel in verscheidene amoureuze posities te tekenen, de schavuit. Daarna was het tijd om een zalige vegetarische spaghetti te verorberen.

Na de siësta was het tijd voor Breaking Bad. De VG's moesten crystal meth kopen bij Walter White en verkopen aan Mike Ermantraut. Als hun batch groot genoeg was konden ze gezichtstatoeages verdienen bij Krazy-8. Vooral **Oehoe** bleek een zeer goede dealer te zijn, ook dankzij zijn snelheid om van de politie weg te vluchten. **Pepijn Gyselinck** en **Lemming** werden dan weer met tatoeages omgetoverd in TekashiSixNine en XXXTentacion, twee onder de jongeren zeer bekende hiphopartiesten. Uiteindelijk kroonde **Oehoe** zich tot winnaar van het spel.

Door de koude werden we daarna weer naar binnen geduwd, waar we weerwolven van Wakkerdam speelden en de burgers wonnen. Ook deden we nog een uitgebreide yogasessie. Daarna voelde iedereen zich gerevitaliseerd genoeg om te genieten van heerlijke boterhammen met zalige soep. Vervolgens werden de camouflagebroeken uit de valies gehaald want na de fantastische entertainende en leuke zangles van **Caraya** was het tijd om te sluipen...



Althans, zo dachten de VG's, want eigenlijk gingen we gewoon naar een film kijken met de seniors. TAG ging over 4 vrienden die al 23 jaar lang tikkertje spelen aan één stuk. 3 van de vier werken samen om Jerry, de vierde vriend te tikken. Hij is namelijk nog nooit getikt... Het einde zal ik er niet bij verklappen, maar wat zeker is, is dat de VG's hierna verzadigd hun bedje in konden kruipen.

Woensdag 31 oktober

Dingo: "VG's opstaan, binnen 10 minuten buiten!". Het duurde niet lang voor we allemaal voor de laatste keer samen onze ogen stonden uit te wrijven. Voor het ontbijt vandaag werden we verrast met speculoospasta. Iedereen at menig boterhammen om dan over te gaan tot de grote opkuis. Valiezen werden gepakt en slaapzakken werden terug in hun veel te kleine zakjes geduwd. Al het gerief werd buiten verzameld zodat **Lacha, Pauline Van Hoecke, Roodborstje** en **Koi** onder begeleiding van **Dingo** en **Gaai** het gebouw konden beginnen kuisen. Bedankt dames voor jullie inzet! De andere VG's gingen de klassieke (voetbal)strijd aan met de JVG's. Ze wonnen uiteindelijk, met een absolute minderheid aan spelers, acht tegen nul. De laatste maaltijd werd naar binnen gewerkt waarna de evaluaties, hopelijk positief, werden ingevuld. De bussen stonden al even te draaien, dus kropen we er snel op om richting Gent te vertrekken. Wel nee tis geen vaarwel mijn broer/zus, wij zien elkander weer!



Dan rest ons enkel nog de STAM te bedanken voor het lekkere en gezonde eten, de eenheidsleiding voor de opnieuw perfecte organisatie en uiteraard de medeleiding om er een leuk kamp van te maken. Hopelijk tot binnenkort op de eerste vergadering!

Uw verslaggevers ter plaatse,

Berekende Dingo

Ambitieuze Vos

Afwachtende Flicka

Positieve Caraya

Zelfstandige Gaai

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.org of 0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00

Openen en sluiten in Wondelgem! Iedereen heeft hem waarschijnlijk wel al, maar toch kan het geen kwaad om nog eens te herhalen hoe je MBSZH moet onderhouden en opbergen. Estafettespelletjes met deze techniek zou nogal gevaarlijk zijn, dus houden we het bij gewone balspellen ter afwisseling. We sluiten een half uur vroeger af wegens spaghettiavond.

Zaterdag 24 november 2018, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 01 december 2018, 10u00 tot 17u30

De tweede patrouillevergadering zal vandaag plaatsvinden! Meer info volgt nog.

Vrijdag 07 december 2018, 19u00 tot 22u00

Avondvergadering! Openen en sluiten in Wondelgem! Sinterklaas mag dan wel al weg zijn, voor de VG's keert hij wel eens terug. Gelieve allemaal een pakje ter waarde van €10 te kopen voor hem of haar! De avond zal beslissen over wie het eerst mag kiezen.

Vrijdag 14 december 2018, 19u00 tot 22u00

Openen en sluiten in Wondelgem! Om de examenstress even te vergeten, kijken we vanavond naar een spannende film, maar wij verkenners kijken niet zomaar naar een film ...

Zaterdag 22 december 2018, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 29 december 2018, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 05 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 12 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Nieuwjaar is net gepasseerd, iedereen heeft zijn brief voorgelezen en is dus misschien ook wel weer een centimetertje gegroeid. Vandaag bekijken we onze persoonlijkematen en proberen we een aantal afstanden te schatten. Uiteraard wordt dit aangevuld met vele leuke spelletjes.

Zaterdag 19 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! De uitgelezen vergadering voor de verkenners onder ons die hun totem nog niet behaald hebben. We spelen heel wat spelletjes, maar misschien wel niet gegeven door de gebruikelijke gezichten...

Zaterdag 26 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 02 februari 2019, 10u00 tot 17u30

Tweede patrouillevergadering! Verdere informatie volgt ☺

Zaterdag 09 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Paalsteek, mastworp, huntersteek, weversknoop,... Jullie kennen ze ongetwijfeld allemaal nog, maar vandaag bekijken we eens wat specialere knopen. Het knopenboekje van Hert zal dus goed vanpas komen ☺

Zaterdag 16 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Vandaag spelen we heel wat unieke spelletjes. Er zal dus ook wat tijd zijn voor zij die hun teervoet of tweede klas willen behalen dit jaar.

Zaterdag 23 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 02 maart 2019, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 09 maart 2019, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 16 maart 2019, 10u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Vandaag zullen we ons terrein decoreren met een extra constructie. De leiding zal een aantal voorstellen doen, maar als jullie ideeën hebben over knotsgekke constructies die we zouden kunnen maken mag je dat zeker aan Dingo laten weten.

Zaterdag 23 maart 2019, 14u00 tot 17u00

Openen en sluiten in Wondelgem! We spelen heel wat spelletjes, maar vandaag zal de paparazzi aanwezig zijn. Er worden heel wat foto's getrokken met een oude camera, zodat we deze volgende week kunnen ontwikkelen. Als je binnen 40 jaar nog in de oude doos wilt zitten kan je vandaag maar beter komen!

Vandaag sluiten we af om 17u00, want 's avonds organiseren we ons tweede eetfestijn!

Zaterdag 30 maart 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! De foto's die we vorige week trokken zullen vandaag in een donkere kamer met infraroodlicht ontwikkeld worden. Hopelijk zitten er mooie resultaten bij die we dan misschien wel kunnen inkaderen.

Zaterdag 06 april 2019, 08u30 tot woensdag 10 april 2019, 16u00

Vandaag vertrekken we op PAASKAMP! Alle informatie hierover vinden jullie in de folder op de website.

Zaterdag 13 april 2019, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 20 april 2019, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering

Zaterdag 27 april 2019, 08u30 tot zondag 28 april 2019, 16u00

Techniekenweekend 2019!

Berekende Dingo

Francis Verkinderen

Takleider VG's

dingo@dezwaluw.org

0471/63.97.84

Artikel Herfstkamp Seniors

Zaterdag 27 oktober

Het is zaterdagochtend en iedereen stond weer paraat om vol enthousiasme op herfstkamp te vertrekken. Op de bus had iedereen al direct een lach op zijn gezicht door de vele mopjes van de buschauffeur. Eenmaal aangekomen laadden we de valiezen uit en begonnen we met de slaaptent voor de leiding op te zetten. Dat bleek nogal een klusje te zijn. Iedereen had veel honger gekregen dus aten we onze boterhammetjes op en installeerden onze bedden.



Het middagspel stond al rap voor de deur en dit was geen spel voor zwakkelingen. We speelden namelijk het grote drilspel met veel dank aan **Lynx**.. Er waren fysieke proeven waar **Wolf** alvast geen moeite mee had. De grote winnaars bij de meisjes waren **Hoopoe**, **Lijster** en **Seriema**. Bij de jongens waren dit **Kantjil**, **Wolf** en **Gaviaal**. Een applaus vond **Chinchilla** niet kunnen aangezien we allemaal moesten "owen".

Het eerste molspel stond ook klaar: 5 mensen, met name **Lijster**, **Wolf**, **Gaviaal**, **Zwaan** en **Jacana** moesten de volledige naam van Pablo Picasso uit hun hoofd leren tegen de volgende dag. Deze proef mislukte

spijtig genoeg door het goede mollenwerk. Met hongerige magen schoven we aan en kregen we rijst met kip-curry en veel groentjes en hierna zongen we uit volle borst mee tijdens de zangles.

In de avond speelden we het anti-soa-spel. Het was zeer eenvoudig, aangezien we zoveel mogelijk opdrachten moesten doen om ons te kunnen beschermen tegen een soa. Na een lange dag was iedereen klaar om in zijn bedje te kruipen.

Zondag 28 oktober

We stonden fris op en na een stevig ontbijt maakten we onze inspectie. Het was zondag, dus tijd voor een morele opvoeding, deze keer met als onderwerp 'Schild en Vriend'. Na het vele discussiëren speelden we nog wat spelletjes en kuisten de Orka's nog snel de toiletten. Het was tijd voor worst, patatten en appelmoes. Met volle buikjes was het tijd voor de siësta.

Tijdens de middag moesten we zo snel mogelijk een crimineel worden, dat verliep bij de ene makkelijker dan bij de andere. **Alpaca** vond het zo moeilijk om in handenstand te staan, dat ze op alle eieren viel. De meeste eieren waren hierdoor helaas gesneuveld. **Lijster** daarentegen vond het jammer dat ze niet allemaal kapot waren, want ze had het wat moeilijk met het doorslikken van een rauw ei. De namiddag vulden we nog met gezelschapspelen.



In de avond werd onze leiding ontvoerd! We kregen een telefoontje en we moesten een morse code ontcijferen en verschillende raadsels oplossen om onze leiding terug vinden. Na het terugvinden moesten we spijtig genoeg accepteren dat het te laat was voor **Fennek**. Het viel ons hard, want we hadden niet eens afscheid kunnen nemen. Gelukkig was Lynx gered dus het kamp kon doorgaan. Oef.

Maandag 29 oktober

We werden gewekt en kregen een stevige turnles, zodat iedereen goed wakker werd. Bij het ontbijt zag **Mo Paeleman** blijkbaar moeilijk het verschil tussen warm water en thee. Na een grondige inspectie was het tijd voor opdracht 2 van het molspel. De winnaars die **Lijster, Hoopoe, Alpaca, Emoe** en **Jacana** waren, kregen dan ook de eerste tip in dit jaarspel.

We moesten vandaag afscheid nemen van **Lynx**, maar hij zou morgenavond al terugkomen. Na het doen van een klein dutje vond het eerste middagspel plaats, gemaakt door de Husky's: het grote Disneyspel. Men moest zo veel mogelijk opdrachten doen om hun puzzel te vervolledigen en deze dan met verkleedkleden na

te bootsen. Na het lekkere eten en de leuke zangles speelden we de Shamegame gemaakt door **Seriema** en **Patrijs**. Het was een avond vol gelach en plezier. Na een fantastische dag konden we dan rustig in ons nestje kruipen.

Dinsdag 30 oktober

De laatste volledige dag was aangebroken. Na de inspectie volgde de techniek groot spel, zodat we volgend jaar helemaal klaar zijn voor het leiderschap. Na vele spelletjes was het etenstijd en aangezien het veggiedag was, was het natuurlijk vegetarische spaghetti(saus). Rustig eten was het niet want het spel van **Chinchilla** en **Zwaan** stond ook op het menu, en dat begon wat vroeger dan normaal.



Als middagspel was het levende monopoly. Ondanks het slechte weer maakten we het toch tof en gingen we erna snel naar binnen om ons op te warmen. We speelden samen spelletjes en luisterden wat muziek. Door het koude weer besloot **Pinguïn** om het avondspel te vervangen door een gezellige filmavond samen met de VG's. Daarna kropen we in ons bedje.

Woensdag 31 oktober

Tijdens het laatste ontbijt op kamp aten we snel onze magen vol met cornflakes. We maakten onze valiezen, braken de tent af en kuisten het gebouw. De stam had gezorgd voor lekkere broodjes met préparé, zo konden we vol energie de valiezen inladen. We sloten allemaal samen het kamp af en vertrokken richting Wondelgem, waar we aankwamen om 16 uur en alle ouders ons stonden op te wachten met blij gezichten. Bij ons kwamen er geen traantjes van heimwee uiteraard. De camion moesten we niet uitladen, dus konden we allemaal direct naar huis.

Het was weer een geslaagd kamp! Bedankt aan de moderators en seniors voor de vele spelen en voor de leute en het enthousiasme! Stam: het eten was zeer gevarieerd, lekker en gezond. Merci!

Uw verslaggever ter plaatse,

Aanwezige Jacana



Programma Seniors

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Fennek (fennek@dezwaluw.org of 0471/80.02.58) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 10 november 2018, 10u00 tot 17u30

Dit is onze eerste 10u-vergadering dus we gaan op stap. We gaan eens gaan kijken voor een planning te maken voor buitenlandskamp met een heuse pro. Als er tijd over is gaan we ook eens kijken om een fluitkoord te maken.

Zaterdag 17 november 2018, 14u00 tot 17u00

Het is spaghettiavond, slurpslurp. We blijven in Wondelgem en zijn ter beschikking als er hulp nodig is. We kunnen hier eventueel nog filmfragmenten maken mocht dit nog nodig zijn.

Zaterdag 24 november 2018

Geen vergadering, maar wel klusjesweekend. Verdere info volgt.

Vrijdag 30 november 2018, 19u00 tot 22u00

De vrijdagavondvergaderingen zijn begonnen, we bereiden ons in alle rust voor op de nakende examenstress.

Vrijdag 07 december 2018, 19u00 tot 22u00

We openen en sluiten aan de Muze (iedereen met fiets) en we gaan kegelen. Bowlen voor alle niet Nederlanders op de wereld.

Vrijdag 14 december 2018, 19u00 tot 22u00

De laatste vergadering van het jaar hoenee. Pinguïn zal ons verrassen met een... tja ik heb geen idee anders was het geen verrassing.

Zaterdag 22 december 2018

Geen vergadering

Zaterdag 29 december 2018

Geen vergadering

Zaterdag 05 januari 2019

Geen vergadering

Zaterdag 12 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Leiderstage 1: De seniors worden in groepjes verdeeld over de verschillende takken en zullen met hun groepje eens proeven van het leiderschap in elke tak.

Zaterdag 19 januari 2019, 14u00 tot 17u30

Stage 2

Zaterdag 26 januari 2019

Fly Away, volledig georganiseerd door de seniors zelf, geef nu maar al schouderklopjes want jullie zijn goed bezig: hier zullen nog vele berichten over volgen.

Zaterdag 02 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Stage 3

Zaterdag 09 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Stage 4

Zaterdag 16 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag werken we aan ons filmpje voor de paasshow.

Zaterdag 16 februari 2019, 14u00 tot 17u30

Valentijnvergadering. De moderators halen eens hun pijl en boog uit hihi.

Vrijdag 22 februari 2019 tot zondag 24 februari 2019

Leidersweekend 2, dit is op verplaatsing ik laat nog iets weten in de groep.

Zaterdag 02 maart 2019

Geen vergadering

Zaterdag 09 maart 2019

Geen vergadering

Zaterdag 16 maart 2019, 10u00 tot 17u30

Vergadering in thema van ons jaarspel: Weermollen.

Zaterdag 23 maart 2019, 14u00 tot 17u00

Afsluiten om 17u00 want tweede eetfestijn vanavond. We helpen mee waar nodig.

Zaterdag 30 maart 2019, 14u00 tot 17u30

Thematocht gemaakt door de hpl's.

Vrijdag 05 april 2019 tot vrijdag 12 april 2019

Buitenlands kamp

Zaterdag 13 april 2019

Geen vergadering

Zaterdag 20 april 2019

Geen vergadering

Zaterdag 27 april 2019, 10u00 tot 17u30

Deze vergadering staat volledig onder leiding van onze oudsten: Patrijs en Wolf.

Bedrijvige Fennek

Dino Coppens

Hoofdmoderator Seniors

fennek@dezwaluw.org

0471/80.02.58

